

Zondag 31 december 2024 19.30 uur Oude Dorpskerk te Bunnik

Thema: In het voorbijgaan

Voorganger: ds Greet van 't Slot
Organist: Miep Bakker
Lector: Nanda Bax- van der Velden

VOORBEREIDING

Moment van stilte

Welkom

we gaan zo mogelijk staan

Intochtslied: psalm 121: 1, 3 en 4

Bemoediging:

vg. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

a. die hemel en aarde gemaakt heeft

vg. Hij laat niet af van wat zijn hand is begonnen

a. Hij vouwt onze dagen en jaren in zijn eeuwige liefde en trouw

Groet:

vg. De Eeuwige zal bij u zijn

a. ook u zal God bewaren

we gaan weer zitten

Gebed met woorden uit ps 90: 13-17

Zingen: psalm 130:2 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Schrift

Inleiding op de lezing uit Jesaja, door voorganger

Lezing O.T. Jesaja 21: 1, 2, 11 en 12 *door lector*

Zingen: lied 286:1,2 en 3

Lezing N.T. 1 Thessalonicenzen 5: 1-11 *door lector*

Zingen: lied 818: 1 en 2

Verkondiging

Zingen: lied 500: 1,2, 4 en 5

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, en Onze Vader (oec.)

Mededelingen o.a. bestemming van de collecten

Slotlied (staande) lied 793: 1,2 en 3