

## Zondag 24 november 2024 Eeuwigheidszondag - *gedachtenis van de gestorvenen*

*'Troost elkaar'*

Voorganger: ds. Jantine Heuvelink

Ouderling van dienst: Janneke Schermers

Diaken van dienst: Dorien Spoelstra

Orgel: Rinke Bodewits; Piano: Wilmar Zomer

Koster: Elko Knobbe

Lector: Nanda Bax

medewerking: De Bunnikse Cantorij o.l.v. Jaap Boeschoten

liturgische schikking: bloemschikgroep

ppt: Jaap; beam/stream: Geke, Maarten, Johannes

knd: (Dieuwke), Elisabeth



### Voorbereiding

*(De Paaskaars brandt)*

1. Orgelspel
2. Welkom door voorganger ds. Jantine Heuvelink
3. *Moment van stilte*
4. *(allen gaan staan)* **Openingslied 221: 'Zo vriendelijk en veilig als het licht', 1a-4 en 3a-4**
5. Bemoediging en groet *(hierna gaan zitten)*
6. Gebed om ontferming
7. **Kyrie- en glorialied: Lied 281 'Wij zoeken hier uw aangezicht', 1a-1, 2a-4, 3c-4, (modulatie →) 6a-4, 9a-4, 10a-4**

### Dienst van het woord

8. Aandacht voor de kinderen
9. **Aansteken lantaarntjes en zingen lied 'Kaars, jij mag branden' (GotZ 24), 1 - 3 piano**
10. Inleiding op de schriftlezing
11. Gebed bij de opening van de Schrift
12. **Gezongen Psalm 42/43 'Hoop op God' (Psalmen voor Nu), 1, 2, 3, refr. 6, 9 refr. piano**
13. Schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4: 13-18
14. Lied **'Die ons in 't hart geschreven staan'** 1c, 2a, 3a
15. Overweging
16. Instrumentale meditatie op **lied 769 'Eens als de bazuinen klinken'**
17. **'Heer, herinner u de namen', 1a-4, 2v-4, 3m-4, 4a-4**, tekst Kees van der Zwaard, melodie lied 730

### Dienst van het antwoord

18. *(kinderen basisschool komen terug van de nevendienst)*
19. Gedachtenis van de gestorvenen: Inleidende woorden
20. Gezongen gebed: **Lied 199 'Koester de namen die wij hier gedenken'** cantorij en allen
21. Noemen van de namen, ontsteken van de kaarsen
22. Zingen: **Lied 736 'Dat ons zorgen en werken' 1c-4, 2a-1, 3a-4**
23. *Ieder die dat wil kan naar voren komen en een kaars ontsteken ter gedachtenis van een dierbare.*  
*Ondertussen zingen wij: 'Bewaar in uw liefde' (ZZZ 26)*
24. Gebeden
  - Dankgebed en voorbeden
  - Stil gebed
  - Onze Vader
25. Mededelingen en collecte

### Zending en zegen

26. *(kleinste kinderen komen uit de crèche)*
27. **Cantorij: 'Ga nu in vrede' (Don Besig) piano**
28. Zegen met gezongen **'Amen'** (Zwolle)
29. **(staande) Zegenlied 'Lied 416 'Ga met God en Hij zal met je zijn', 1 – 4 a-4**
30. Orgelospel

## Liedteksten:

### **Kaars, jij mag branden**

*tekst en muziek Geert Tromp  
Geroepen om te zingen 24*

1. Kaars, je mag branden, je geeft ons je licht,  
jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.
2. Boek, jij mag open, jij bent Gods blij verhaal.  
Woord dat doet hopen, God spreekt in mensentaal.
3. Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest:  
God die er zijn zal en altijd is geweest.

### **Hoop op God – Psalm 42/43 (Psalmen voor nu)**

*tekst Rien van den Berg  
muziek Kees van Setten*

1. Als een hert dat naar het water  
van een frisse beek verlangt  
heb ik dorst naar u, o God.  
Ik dorst naar God, de levende God.  
Wanneer mag ik komen en God zien?
2. O mijn tong is zout van tranen  
die ik huil bij dag en nacht,  
want ze zeuren met hun vraag  
iedere dag, het bonkt in mijn hoofd:  
Waar is nou die God waar jij op wacht?
3. Hieraan dwing ik mij te denken,  
dit houd ik mezelf steeds voor:  
hoe ik ging naar 't huis van God:  
blijde muziek, een godgewijd lied,  
en een massa volk in feestgewoel.

#### Refrein:

Wat ben je neerslachtig, mijn hart,  
en wat sla je onrustig in mij . . . ,  
Hoop op God, want weer zal ik Hem loven.  
Hij is de HEER, hij maakt vrij.

6. Overdag is God de trouwe,  
's nachts omringt mij nog zijn lied.  
Ik vraag hem, mijn God en rots:  
ziet u mij niet? God, kijk toch hoe ik  
stuk ga aan hun haat en aan hun spot.
9. Stuur uw licht, God, en uw waarheid,  
breng mij naar uw heilig huis.  
Laat mij naar uw altaar gaan  
en dan naar u, daar waar ik voor u  
jubelend mijn lied zing, God, mijn God!

#### Refrein

## **Die ons in 't hart geschreven staat**

*tekst Sytze de Vries (1945) bij Tess. 4, 13 – 18; uit 'Jij mijn adem' 191  
muziek Jan Hut*

1. Die ons in 't hart geschreven staan en onze dagen deelden,  
ons in de dood zijn voorgegaan, zij lieten ons de beelden  
van zoet en droef herinneren, van zoeken, hopen, wachten.  
Zal in de starre, koude dood hun naam nog overnachten?
2. Nooit wordt de droefheid bodemloos: God houdt zijn handen open.  
en heel ons leven, doods en broos draagt Hij door vrees en hopen.  
Herinnert Hij zich niet hun naam als wachters op de morgen?  
Die in de nacht zijn voorgegaan zijn in zijn trouw geborgen.
3. De naam, waarmee zij zijn genoemd staat in Gods hand geschreven  
en zal door alle donker heen toch onuitwisbaar leven.  
In Christus blijft die naam bewaard, naar Hem mogen zij heten,  
totdat de droom verkeert in zien, geloven wordt tot weten.

## **Bewaar in uw liefde**

*tekst Hanneke Doekes; melodie Felix Mendelssohn; ZZZ 26*

Bewaar in uw liefde hen die wij hier gedenken  
Hoed hen, God, tot in eeuwigheid.

## **Ga nu in vrede**

*muziek Don Besig*

Ga nu in vrede en wees niet bang.  
God gaat met je mee, je hele leven lang.  
Ga in geloof, zeker, sterk, vol moed.  
Weet: Hij is bij je in wat je doet.

Ga nu in liefde en toon je geloof.  
Wees er voor anderen, voor lijden niet doof.  
God zal er zijn, hij gaat met je mee.  
Ga nu in vrede, geloof en heb lief.  
Amen.