

Liturgie 15 september 2024
Oude Dorpskerk Bunnik

Thema: Woorden doen ertoe...

Voorganger: ds Margje Kuijper
Medewerking: Praisegroep UitBUNdig,
olv Wibo Hijink
Lector: Judith Price

Vorbereiding

Welkom....

Beginlied: Breng ons samen...

Bemoediging en groet

Allen gaan zitten

Gebed om ontferming: gesproken (niet gezongen dus!)

Lofprijzing

Glorialied: Heer, u bent goed...

Aandacht voor de kinderen...

Lied: Is wat je zegt wel echt...

(Geroepen om te zingen 92, 1 couplet, een paar keer zingen)

De lantarentjes worden aangestoken
en de kinderen gaan naar de nevendienst.

Dienst van het Woord

Als gebed voor de opening van de Schrift: Spreek o Heer...

Inleiding op de schriftlezing (met ook psalm 12 naar Hans Bouma)

Schriftlezing: Jakobus 3: 1-12

Zingen: Wie van ons...

**(Geroepen om te zingen 60: 1 en 2, melodie psalm 134,
Tekst Hans Bouma)**

1. Wie van ons doet de ander recht,
Is er één die de waarheid zegt,
Wij spreken kwaad, wij zwijgen dood,
Welk woord verdient er nog geloof?
2. Mensen verstommen voor elkaar,
Maken de goede trouw niet waar,
Woorden zijn leeg en harteloos,
Stenen geeft men elkaar voor brood.

Verkondiging: **Woorden doen ertoe...**

Zingen: Testify of love

Dienst van het antwoord

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en **gezongen Onze Vader**
(Marcel en Lydia Zimmer)

Mededelingen

De kinderen komen terug

Slotlied: Vrede wens ik je toe...

Wegzending en Gods zegen voor onderweg

Allen: Amen (drie maal)

Slotakkoord (na de dienst): Every praise...