



Thema 'een nieuw begin'

voorganger: ds. Jantine Heuvelink
begeleiding: Rinke Bodewits
ouderling: Susan Bakker
diaken: Bindert Glazema
lector: Leen Vernie
knd: Arjan Hordijk en Elisabeth van Westerlaak

koster: Pieter Slabbekoorn
collecten: Missionair werk (Kerk in Actie)
PP/beamer: Jaap Boeschoten / Leonore Blok
videoregie: Joes Verschure
ondertiteling: Johannes Solf

Vorbereiding

1. Orgelvoorspel
2. Welkom (*door voorganger*)
3. Moment van stilte
4. **Intochtslied 280: 'De vreugde voert ons naar dit huis' (*staande*), 1a-1, 2a-4, 3a-4, 4c-4, 5v-1, 6m-1, 7a-4**
5. Bemoediging (*hierna zitten*)
 - Vg: Groot is God, die ons bevrijdt en niet ophoudt ons lief te hebben.
 - Allen: wij verlangen naar U, God, op U vertrouwen wij.**
 - Vg: Laten we optrekken en openstaan voor God.
 - Allen: God zal ons wegwijzen, ons vertellen welke weg we kunnen gaan.**
 - Vg: Onze hulp komt van de Eeuwige, Gods wegen zijn liefde en trouw.
 - Allen: laten we wandelen in Gods licht. Amen**
6. **Lied NLB 1005: 'Zoekend naar licht' 1, 4, 5**
7. Gebed om ontferming met gezongen kyrie 'Heer, ontferm U – Michael W. Smith
8. **Glorialied 'Alle, alle, alle- luja!' – Iona (Opstaan! 10)**
9. Moment met de kinderen
10. Lantaarntjes aansteken door kind(-eren)
11. **Kinderlied 'Kaars, jij mag branden' – Geert Tromp (GotZ 24)**
(*Kinderen gaan naar de nevendienst*)

Dienst van het woord

12. Inleiding op de Schriftlezing
13. Gebed bij de opening van de Schrift
14. **Lied Psalm 127a: 'Een eigen huis met volop licht en warmte', 1c, 2a, tussenspel, 3a, 4a**
15. Schriftlezing NT: Openbaring 21: 1-8
16. **Lied 809: 'Blijf niet staren' (canon)**
17. vervolg Schriftlezing NT: Openbaring 21: 9 – 22: 5
18. **Lied 'Als een boom aan levend water' – Sytze de Vries (Op vleugels 24), 1c, 2a, 3a, 4a**
19. Overweging 'Een nieuw begin'
20. Instrumentale meditatie
21. **Lied 'Dit is een huis van verhalen' – Sytze de Vries (Op vleugels 33) refr. 1a, refr. 4a, 5a, refr. 7, 8, refr.**

Dienst van het antwoord

22. Doopgedachtenis
23. Gebeden:
 - Dankgebed en voorbeden met acclamatie 368j 'Heer, hoor ons bidden'
 - Stil gebed
 - Onze Vader (*oecumenisch*)
24. Mededelingen (*door ouderling*)
(*Kinderen komen terug van de nevendienst*)

Zending en zegen

25. **Slotlied 425 'Vervuld van uw zegen'**
26. Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen 'Amen' (Zwolle)
27. Orgelna spel

Kaars, jij mag branden

tekst en muziek Geert Tromp

Geroepen om te zingen 24

1. Kaars, je mag branden, je geeft ons je licht,
jij bent een teken: God houdt ons in het zicht.
2. Boek, jij mag open, jij bent Gods blij verhaal.
Woord dat doet hopen, God spreekt in mensentaal.
3. Eer aan de Vader, de Zoon en aan de Geest:
God die er zijn zal en altijd is geweest.

Als een boom aan levend water

De rechtvaardige - Psalm 1 / Psalm 92 / Openbaring 21

tekst Sytze de Vries (1945) uit 'Op vleugels' 24

melodie Willem Vogel (1920-2010) Liedcyclus 'In Gods goede gaarde'

1. Als een boom aan levend water,
met zijn takken zo wijd,
wortelt de mens die
kan leven van genade,
blakend van gerechtigheid.
2. De rechtvaardige zal bloeien
en hij draagt elk seizoen
vruchten die God en
de mens kunnen verheugen;
heel zijn leven blijft hij groen.
3. Is de aarde eenmaal gaarde
waar gerechtigheid loont,
schijnt daar voor altijd
de zon van Gods genade,
als Hij bij de mensen woont.
4. In die tuin van den beginne,
in dat waar paradijs
zullen ook wij dan
het Hooglied samen zingen
op een ongekende wijs!

Dit is een huis van verhalen en dromen

tekst Sytze de Vries (1945)

melodie Ignace de Sutter (1911-1988) = LB ps96a

- refr.: Zing van nieuwe vergezichten,
bid om de hemelse droom te verstaan!
1. Dit is een huis van verhalen en dromen,
hier wordt het hemelse woord uitgezaaid
dat van de lippen van God is gekomen,
een nieuwe taal spreekt die nooit meer verwaait.
- refr.: Zing van nieuwe vergezichten,
bid om de hemelse droom te verstaan!
4. Hier staat vergeving gegrift in de stenen,
staan wij weer op, ons verleden voorbij,

om gaandeweg door de hemel beschenen
wegen te vinden naar Gods overzij.

5. Hier leren wij met de engelen zingen,
wordt met wie voorgingen hoog ingestemd.
Zo mag ons lied de gewelven doordringen:
Ons eeuwig rijmwoord is Jeruzalem!

refr.: Zing van nieuwe vergezichten,
bid om de hemelse droom te verstaan!

7. Hier staat de Levende ons steeds voor ogen,
hoe Hij in liefde zichzelf heeft gedeeld,
en ook voor ons, met ontferming bewogen,
daarin zijn hemelse Vader verbeeldt.

8. Rondom het licht dat door Hem is ontstoken,
worden wij samen gevormd tot de kring
waarin het duister voorgoed is weersproken,
blijvend het lied van bevrijding weerklinkt.

refr.: Zing van nieuwe vergezichten,
bid om de hemelse droom te verstaan!

