

Liturgie 21 juli 2024
Oude Dorpskerk Bunnik

Thema: Voor wie ga je door het vuur?

Voorganger: ds Margje Kuijper
Begeleiding: Diana de Rijke
Lector: Lex Meijer

Vorbereiding

Welkom....

Beginlied: 287: 1 en 2

Bemoediging en groet

Allen gaan zitten

Gebed om ontferming

Lofprijzing

Glorialied: Laat ons de Heer lofzingen... (864: 1 en 2)

Aandacht voor de kinderen...

Lied: Dank u... (218: 1, 2 en 5)

De lantarentjes worden aangestoken
en de kinderen gaan naar de nevendienst.

Dienst van het Woord

Gebed voor de opening van de Schrift

Inleiding op de schriftlezing

Schriftlezing: Gedeelten uit Daniël 3

**Zingen: Lied 154b, lied van de drie mannen in het vuur,
in beurtzang: Allen, vrouwen, mannen, allen enzovoort.**

Verkondiging: ***Voor wie ga jij door het vuur?***

Orgelspel

Zingen: Laat de woorden..., lied 422

Dienst van het antwoord

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

**Steeds na 'Zo bidden we samen' zingen we:
'Heer, onze God, wij bidden U, verhoor ons.' (367^e)**

Mededelingen

De kinderen komen terug

Slotlied: Ga dan op weg...

(Zingenderwijs 49, melodie lied 868)

1. Ga dan op weg
naar een toekomst van vreugde en vrede.
Zoek reisgenoten
om samen die weg te betreden.
En valt het zwaar,
steun en bemoedig elkaar.
Liefde verlicht dan je schreden.

3. Ga dan op weg
deel je dromen, je hoop, je verhalen.
Geef elkaar kracht om,
op zoek naar nieuw land, niet te falen.
Als wij dat doen,
blijft onderweg 't visioen
liefde en warmte uitstralen.

Wegzending en Gods zegen voor onderweg

Allen: Amen (drie maal)