



Zondag 31 december 2023, 10 uur - 7^e kerstdag
Oude Dorpskerk te Bunnik
Thema: 'Voorgoed gebrandmerkt met uw naam'

Voorganger: ds Greet van 't Slot
Organist: Rinke Bodewits
Lector: Cora Verduijn

VOORBEREIDING

Welkom

vg. In het licht gezet dat uitdaagt telkens opnieuw het vuur te ontsteken zingen we:

lied 598 Als alles duister is
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (2x).

vg. Eeuwige, wij voelen ons welkom in uw licht, in uw huis
mensen van U, hier aanwezig of thuis,
geraakt door de geboorte van het kind bij Maria,
bij name genoemd en gekend als Uw Zoon.
Dankbaar voor elke dag en elk jaar ons gegeven
om met het brandmerk van uw eigen naam
als kinderen van het licht door te leven.

a. Wees met ons in dit uur
van gebed, woord en zang,
om te vieren het feest van uw goedheid en trouw.

(we gaan zo mogelijk staan)

Intochtslied: psalm 91a : 1, 2 en 3

Bemoediging:

vg. Onze hulp mogen wij van U verwachten

a. in trouw en liefde toegezegd

vg. als schepping uit uw hand ontvangen

a. als vruchten in de schoot gelegd.

Groet:

vg. De Eeuwige zal bij u zijn

a. ook u zal God bewaren

(we gaan weer zitten)

Gebed om ontferming

Glorialied 217 : 1, 2, 3, 4 en 5

Moment met de kinderen en **kinderlied 486 : 1 en 4** (*met kerstbelletjes rinkelen*)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed voor de opening van de Schrift

Lezing O.T. Psalm 121

Zingen: **Alleen de hoge God zij eer, vers 1** (hertaling Ria Borkent, melodie J.S.Bach)

Lezing N.T. Lucas 2:21

Zingen: **Alleen de hoge God zij eer, vers 3.**

Verkondiging

Instrumentale meditatie: Alle Menschen müssen sterben (J.S.Bach).

Zingen: lied 500: 1 A, 2 A, 3 V, 4M, 5 A

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, en Onze Vader (oec.)

Mededelingen o.a. bestemming van de collecten

Slotlied (staande) lied 245: 1 en 3

Zending en zegen, **allen: Amen, amen, amen**