

## Profielschets Protestantse Gemeente Bunnik

t.b.v. de vervulling van de vacature voor predikant(0,8fte)

### De gemeente

De Protestantse Gemeente Bunnik is een geloofsgemeenschap van mensen die willen leven vanuit het Evangelie van Jezus Christus. De gemeente telt zo'n 650 leden, met een verschillende mate van betrokkenheid en kerkelijke achtergrond. Dit is onder meer terug te zien in de verscheidenheid aan activiteiten, maar ook in de variatie in kerkelijke ligging van voorgangers. Wij zien dat als positief, en willen de verbondenheid tussen al deze stromingen met respect voor elkaar behouden en versterken.

We hebben een goede band met de Rooms Katholieke parochie in het dorp.

De gemeente is financieel gezond. We hebben een historisch kerkgebouw met een eigentijdse inrichting. Sinds de Corona beperkingen is er ook een eigen [YouTube kanaal](#). Er zijn gevorderde plannen om een nieuw zalencentrum aan de kerk te bouwen zodat alle activiteiten onder één dak kunnen plaatsvinden. Deze nieuwbouw zal het huidige zalencentrum ("de Witte Huisjes") vervangen.

Het team van beroepskrachten bestaat uit een predikant (0,80 fte) en een kerkelijk werker voor het ouderenpastoraat (0,20 fte). De kerkenraad is een gemêleerd gezelschap van 17 personen.

### Onze toekomstdroom

We willen ons ontwikkelen tot een missionaire gemeente. Een plek waar mensen kunnen ervaren dat het evangelie van Jezus Christus niet alleen iets voor de zondag is, maar de basis van ons leven, van waaruit wij in de wereld staan; dat we dat geloof handen en voeten geven in het leven van alledag; waar iedereen terecht kan voor geloofs- en levensvragen. Een ontmoetingsplek in en voor het dorp. We willen betekenisvol zijn, in wat we zeggen en doen, voor elkaar en voor onze omgeving.

We willen als gemeente met elkaar onderzoeken en ontdekken hoe we in Bunnik een vitale en relevante kerkgemeenschap kunnen blijven. We vinden het belangrijk dat de gemeente inclusief en gastvrij is en iedereen zich thuis mag voelen.

Van de nieuwe predikant verwachten we dat hij/zij ons in deze zoektocht ondersteunt en inspireert.

### Erediensten

De zondagse eredienst neemt een belangrijke plaats in. Hier komen we als gemeente samen, om God en elkaar te ontmoeten; om God te eren, samen ons geloof te belijden en te vieren, onze vreugde en zorgen te delen en om bemoedigd, opgebouwd en geïnspireerd te worden.

In de eredienst wordt doorgaans een klassieke liturgie gevolgd. Hierin vinden we het belangrijk dat de onderdelen van de dienst een eenheid vormen en er aandacht is voor de kinderen. Er zijn regelmatig diensten met de cantorij of onze praisegroep "uitBUNdig" en af en toe een peuter- kleuterdienst en een jeugddienst. Ook zijn er oecumenische diensten met de Barbaraparochie. Deze variatie wordt gewaardeerd als passend bij de diversiteit in geloofsbeleving van onze gemeente.



We worden blij van een toegankelijke preek vanuit de Bijbel, met aandacht voor hedendaagse geloofs- en maatschappelijke vragen. De liefde die God voor de mensen heeft moet hierin duidelijk doorklinken en inspireren om elkaar als mensen met liefde te bejegenen. De preek mag zeker ook prikkelen en een beetje schuren.

### **Pastoraat**

Het ervaren van gemeenschap en omzien naar elkaar is belangrijk. Dit is een taak voor alle gemeenteleden en kan bestaan uit eenvoudige dingen als: een kaartje, telefoontje, bezoekje, ontmoeting via de diverse activiteiten. Tijdens het koffiedrinken na kerktijd is er ook ruimte voor ontmoeting en gesprek. Het 'georganiseerde' bezoekwerk wordt uitgevoerd door de predikant, een ouderenvastor, ouderlingen en bezoekers.

De komende tijd willen we werken aan gemeente-opbouw. Daarbij willen we nadenken over andere vormen van pastoraat, die beter passen bij de huidige tijd en de manier waarop wij gemeente willen zijn. Daarbij wil de kerkenraad nadrukkelijk aandacht blijven geven aan jongeren en jonge gezinnen en de activiteiten die hiervoor in de afgelopen jaren zijn opgebouwd.

### **Diaconaat**

Omkijken naar elkaar in praktische zaken is een diaconale taak van de hele gemeente. Diaconaat is 'helpen waar geen helper is'. De laatste tijd is het werk van de diaconie dichterbij huis komen te liggen en meer geworden dan het overmaken van een financiële bijdrage. De diaconie wil een betrouwbare plek zijn om mensen met vragen, die men elders niet kan of durft te stellen, een eindje op weg te helpen. De diaconie wil de komende jaren ook buiten de kerkelijke gemeente zichtbaar zijn. Natuurlijk blijft zij daarnaast ook acties voeren voor financiële ondersteuning van projecten in Nederland en wereldwijd.

### **Activiteiten**

Binnen de gemeente zijn er tal van activiteiten variërend van wekelijks tot jaarlijks, gerund door enthousiaste gemeenteleden. Er is tijdens de kerkdiensten oppas voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor kinderen van de basisschool. Er is kinderclub, basics (een vorm van catechese), tienerclub, jeugdvereniging en het kerkkamp. Voor volwassenen zijn er diverse groepen, die samenkomen rond de Bijbel, een theologisch boek, film, bijeenkomsten rond opvoeden met geloof of een actueel thema. Naast dit soort activiteiten willen we de komende jaren meer aandacht geven aan vorming en toerusting.

Ook zijn er praktische activiteiten, denk bijv. aan: maandelijkse maaltijden voor iedereen uit het dorp of diaconale activiteiten zoals #nietalleen en ontmoetingsmiddagen.

### **Samengevat**

Wij zoeken een predikant die zich herkent in dit profiel en zich geroepen voelt ons te ondersteunen om onze toekomstvisie te verwezenlijken.