

Liturgie Paasmorgen 2020

Lezingen: Matteüs 28:1-10 en Exodus 14 (gedeeltelijk) en 15:1-3

De Heer is opgestaan! **Hij is waarlijk opstaan!**

Intochtslied: 624 Christus, onze Heer verrees

De nieuwe Paaskaars wordt aangestoken

Zingen: 'De Paaskaars brandt' (melodie Lied 637 / 'Daar juicht een toon ...')

*De Paaskaars brandt, zo weten wij:
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een einde aan je verdriet
want Hij vergeet zijn mensen niet.*

*Dit is het woord dat Hij ons geeft:
'Ik ben de Heer, de God die leeft.
En waar je gaat, ben ik erbij.
Voor altijd ga ik aan je zij.'*

Bemoediging: Onze hulp ...

Kindergesprek / Kyriegebed

Zingen: kinderlied 934

Gebed

Lezing Exodus 14:13-18, 26-29; 15:1-3

Zingen: Psalm 68:7

Verkondiging

Zingen: Lied 630: 1 en 4

Mededelingen

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: 634

Zegen

Tekst schikking:

Ook in deze schikking weer stip het oog, iris en pupil. Het ging steeds uitzicht, een stip op de horizon. Rond het oog een krans van 12 kleinere 'ogen' (kleine witte Gerbera's). Denk aan de 12 stammen, en de 12 apostelen rondom de lege tombe. Wit als teken van een nieuw begin. Het weefsel is levend geworden door de bloesemtakken. Deze drukken de -nog ingehouden- vreugde uit. Er groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven.